

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τρεις λεβέντες, τρεις αγωνιστές, τρεις Έλληνες αντάμωσαν στή γειτονιά των αγγέλων, ψηλά στον ουρανό. Πρώτος ο μακαριστός Μέγας ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, πού μᾶς ἔφυγε τό 1994. Τόν ἀκολούθησε, τό καλοκαίρι τοῦ 2005, ὁ Σφεβίτης ἀγωνιστής Γρηγόρης Ντριγκόγιας. Τρίτος, τό Μάρτιο, στήν ἀρχή τῆς ἀνοιξης, ὁ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ὁ ΖΩΤΟΣ, ἡ ψυχὴ τοῦ Ἰδρύματος Βορειοηπειρωτικῶν Ἐρευνητῶν (Ἰωάννινα), ἀντιπρόεδρος τοῦ ἰδρύματος αὐτοῦ. Ἐκεῖ οἱ τρεῖς τώρα συσκέπτονται. Βλέπουν τά δεινά. Ἔχει ὁ Θεός, τούς λείει ὁ Σεβαστιανός.

Ὁ Μενέλαος ὁ Ζῶτος, παιδί ἀπό τήν Πολύτσανη, Πωγωνίου, Ἀργυροκάστρου, δέν ἄντεξε τή μαύρη σκλαβιά πού πλάκωσε τή χώρα. Μικρό παιδί, πῆρε τά πλάγια τῆς Νεμέρτσκας, νυχτιάτικα, πέτρα τήν πέτρα, πλάι τό πλάι, κάνει τό σταυρό του, ξεπερνάει τά συρματοπλέγματα καί φτάνει μεταβιᾶς στίς Δρυμάδες καταταλαιπωρημένος. Ξεπερνάει τίς δυσκολίες. Σπουδάζει. Γίνεται δάσκαλος.

Ὁ Μενέλαος δέν ξεκόπηκε ἀπό τόν τόπο του ποτέ. Δραπέτευσε ἀπό τήν κομμουνιστική κόλαση, πάει στήν Ἑλλάδα κι ἀπό ἐκεῖ, ἀφ' ὅταν ἔφυγε μέχρις ὅτου ἀνέβηκε στούς οὐρανοῦς, ἀγωνίστηκε μέ σθένος, κάνοντας ὅτι μποροῦσε καί ἦταν δυνατό γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό. Ἰδιωτική ζωή καί ἀγώνας ἔγιναν ἕνα γιά τό Μενέλαο. Παντρεύεται τήν Ἰουλία καί ἀποκτοῦν δύο κόρες.

Τίς βλέπει παντρεμένες καί ἀποκαταστημένες. Ἡ πρώτη, ἡ Μαρίνα, φιλόλογος, παντρεμένη μέ καθηγητή, τόν Κώστα, ἡ δεύτερη, ἡ Ἰωάννα δικηγόρος, παντρεμένη μέ ὀδοντίατρο, τόν Γιώργο. Δέν τόν ἄφησε ἡ μοίρα νά χαρεῖ τά ἐγγονάκια του, τόν Γιωργάκη, τόν Μενέλαο καί τή μικρή Μπέμπα. Παρά τά τεχνάσματα τῶν καιρῶν, ὁ Μενέλαος συνεχίζει τόν ἀγώνα. Στόν πολύχρονο αὐτόν ἀγώνα πλαισιώνεται ἀπό ὅλη τήν οἰκογένειά του. Νυχτοξημερώνει ἡ οἰκογένειά του καί πάλι, μετά ἀπό τό 1990, γιά νά ἐξυπηρετήσῃ ὅσο καλύτερα καί ὅσους περισσότερους Βορειοηπειρωτες χωρίς διάκριση. Ἡ Ἰουλία ἔκανε τό σπίτι τῆς ξενοδοχείο στή δίκη τῶν πέντε ἡγετῶν τῆς Ὁμόνοιας καί μέχρι σήμερα τό σπίτι αὐτό, καί μετά τό θάνατο τοῦ Μενέλαου, συνεχίζει νά εἶναι τό στέκι τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως τό σπίτι του, ἔτσι καί τοῦ ἀδερφοῦ του, τοῦ Στάθη.

Ὁ Μενέλαος, ἡ μεγάλη αὐτή προσωπικότητα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἄνθρωπος πού ἔχει τάξει ὅλη του τή ζωή, πάνω ἀπό 50 χρόνια, στήν ὑπηρεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου, θά ζεῖ πάντα ἀνάμεσά μας καί θά μᾶς ἐμπνέει στούς ἀγῶνες μας.

*(ἀναδημοσίευση
ἀπό τήν ὁμογενειακή ἐφημερίδα
«Τό Ὅραμα» πού ἐκδίδει
ὁ π. πρόεδρος τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ
κ. Θεόδωρος Βεζιάνης)*

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ



εκδόσεις «Νέα Θέσις» (πού εξέδωσαν τό βιβλίο) καί ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Στούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές περιλαμβάνονταν ὁ βουλευτής Σερρῶν κ. Χαϊτίδης, ὁ βουλευτής Ἰωαννίνων κ. Φούσσας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Γαρούφας, οἱ ὅποιοι ἔδωσαν τό παρόν στή δίκη συμπαραστάμενοι στούς κατηγορουμένους. Στή συνέχεια τίς συγκλονιστικές τους ἀναμνήσεις παρουσίασαν ὁ κ. Ἀσπασίδης, καθώς καί ὁ κ. Παπαχρήστου, ὁ κ. Βεζιάνης καί ὁ κ. Κυριακοῦ, οἱ 3 ἐκ τῶν 5 φυλακισθέντων ἡγετῶν τῆς Ὀμόνοιας. Παράλληλα ἡ προβολή μιᾶς σύντομης ταινίας ἀπό τήν περίοδο ἐκείνη μετέφερε στούς παρισταμένους τήν ἀτμόσφαιρα ἐκείνων τῶν ἡμερῶν καί τήν ἥρωϊκή στάση τῶν 5 ἡγετῶν πού ἀποκάλυψαν τά σκληρά βασανιστήρια πού υπέστησαν καί τόνισαν ὅτι ὁ βασικός λόγος τῆς διωξῆς τους ἦταν ἡ ἑλληνική τους καταγωγή καί ὁ ἀγῶνας τους γιά νά παραμείνει ἑλληνικός ὁ χαρακτήρας τῆς Βορείου Ἡπείρου.

Τή σημαντική αὐτή ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ ὑφυπουργός ἀθλητισμοῦ κ. Ὀρφανός, ἐνῶ παρευρέθησαν μεταξύ ἄλλων οἱ βουλευτές κ. Παπαθεμελῆς, κ. Γκιουλέκας, κ. Καράογλου, ὁ πρόεδρος ἐφετῶν κ. Κοεμπζόπουλος, ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Θεοτοκάτος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἡπειρωτικῆς Ἐστίας κ. Καφριάς καί πολλοί ἄλλοι.

Μέ πολλή μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη ἐκδήλωση-παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἡ Δίκη τῶν 5», πού ἀναφέρεται στά συγκλονιστικά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1994 μέ τή σύλληψη 5 ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς Ὀμόνοιας καί τήν δίκη παρωδία πού ξεκίνησε τόν δεκαπενταύγουστο τοῦ ἴδιου ἔτους καί προκάλεσε τήν κινητοποίηση καί τή συμπάρασταση τοῦ ὅπου γῆς ἑλληνισμοῦ.

Τήν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ γνωστοῦ δικηγόρου καί μέλους τοῦ Δημ. Συμβουλίου Θεσσαλονίκης κ. Θ. Ἀσπασίδη (ὁ ὅποιος πρωταγωνίστησε καί τραυματίστηκε σοβαρά στήν ἐν λόγῳ δίκη), συνδιοργάνωσαν οἱ