

«ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΖΕΙΣ, ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ»

Μιά ολόκληρη είκοσιπενταετία έχει περάσει από τις 12 Δεκεμβρίου 1994, πού ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτισης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ αναχώρησε για την αιωνιότητα.

Μοιάζει σάν νά ἔγινε μόλις χθές! Γιατί, ὅλα αὐτά τά χρόνια, εἴχαμε τήν αἴσθηση ἢ, μάλλον, τήν βεβαιότητα, ὅτι ὁ σεπτός Ποιμενάρχης δέν εἶχε φύγει ἀπό κοντά μας. Ἔτσι, κάθε φορά πού ὁ ὀρίζοντας γύρω ἀπό τό ἐθνικό ζήτημα τῆς Βορείου Ἡπείρου ἐθόλωνε καί μπροστά μας ὑψωνόταν, τεῖχος ἀδιαπέραστο, ἡ ἀβεβαιότητα, αἴφνης τό τεῖχος ἔπεφτε, ὁ οὐρανός γινόταν αἴθριος καί ὁ ἀγώνας συνεχιζόταν ἀκατάπαυστα. Κι' ἦταν κοινή ἡ βεβαιότητα, ὅτι αὐτό ὠφειλόταν στόν ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ' πού ἔβλεπε ἀπό ψηλά, πού προσευχόταν γιά τήν προσφιλή του Βόρειο Ἡπειρο καί πού ἔδινε τήν ἐνδεδειγμένη γιά τήν περίσταση λύση. Καί πού χάραιζε, συνάμα, τήν πορεία γιά τήν συνέχιση τοῦ ἀγῶνα.

Τά «παιδιά του», ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἔγραφε - καί συνεχίζει νά γράφει - ἐδῶ κι' ἐκεῖ, μέ μεγάλα μπλέ γράμματα τό σύνθημά της: «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΕ ΖΕΙΣ, ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ». Ἦταν, ἀκριβῶς, ἡ πεποίθησή τους, ὅτι ὁ Γέροντας καθοδηγοῦσε καί καθοδηγεῖ τόν ὠραῖο ἀγῶνα τους γιά τήν ἐθνική ἀποκατάσταση τῆς, «έσταυρωμένης» ἀκόμη, Βορείου Ἡπείρου.

Πέρυσι (2018), ἐνῶ τό Βορειοηπειρωτικό εἶχε ἀτονήσει, ἤλθε ἡ δολοφονία ἀπό τούς Ἀλβανούς τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ἀπό τούς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἡπείρου, ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Κι' ἀπό κείνη τή στιγμή, τό Βορειοηπειρωτικό ἔγινε πρῶτο θέμα στήν Ἑλλάδα κι' ὄχι μόνο. Καί συνεχίζει, μέχρι σήμερα, νά βρίσκεται στήν ἐπικαιρότητα. Πάλι, εἶδαν ὅλοι τήν ἐπέμβαση τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τοῦ ὁποίου τό πνεῦμα φτερουγίζει στήν πονεμένη Γῆ τοῦ Πύργου, τό θῦμα τῆς σκληρότητας καί τῆς ἀπανθρωπιᾶς τῶν λεγομένων «Μεγάλων» τῆς Γῆς ...

Ἄχ αὐτοί οἱ «Μεγάλοι», πόσο μικροί ἀποδεικνύονται πάνω στά πράγματα! Αὐτοί πού μᾶς παίνευαν καί μᾶς ἐξυμνοῦσαν καί μᾶς ὑπόσχονταν νά μοιραστοῦμε τήν ΝΙΚΗ, μετά τήν λήξη τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αὐτοί μᾶς πρόδωσαν καί αὐτοί παρέδωσαν ξανά τήν Βόρειο Ἡπειρο στόν ἀλβανικό μισελληνισμό.

Ἄλλά ὁ Θεός μας «οὐ νυστάζει οὐδέ ὑπνώσει». Καί νά, πού ἀκούστηκε στεντόρεια ἡ φωνή τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ταράζοντας τήν ἀναισθησία τῶν «μεγάλων - μικρῶν»: «Χριστός Ἀνέστη! Καί ἡ Βόρειος Ἡπειρος Ἀνέστη!» Αὐτή ἡ φωνή συνεχίζει ν' ἀκούγεται ἀδιάκοπα μέσα στίς καρδιές, πού ἀγαπᾶνε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.

Αὐτήν, ἀκριβῶς, τήν φωνή θ' ἀκοῦτε καί σεῖς, πού θά κρατᾶτε στά χέρια σας τό ἡμερολόγιο 2020 τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., καί θά τό φυλλομετρᾶτε. Μέσα ἀπό τά φύλλα του θά ἀστράφει ἡ μορφή τοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος, πέρα ἀπό τίς μικρότητες καί μικροψυχίες κάποιων, θά φωτίζει μέ τό ἄπλετο φῶς του τόν ἀγῶνα καί τόν δρόμο γιά τήν δικαίωση τῆς Βορείου Ἡπείρου, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν Ἐνωσή της μέ τήν Ἑλλάδα!



Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτισης ΑΝΔΡΕΑΣ



ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Η ΠΕΙΡΟΥ

Η ΣΦΕΒΑ αφιερώνει το παρόν Ημερολόγιο στη σεπτή μνήμη του Αρχηγού και πνευματικού της καθοδηγητή Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτισης κυρού Σεβαστιανού.

Η παρουσία του Σεβαστιανού δεν προσδιόρισε μόνο το ὕφος και το ἥθος της αγωνιστικῆς πορείας της ΣΦΕΒΑ, ἀλλὰ υπήρξε καταλυτική και για την προσωπική ζωή του κάθε συναγωνιστή.

Ὅτι εἴμαστε σήμερα, ὅτι πιστεύουμε, ὅτι πονάμε και αγαπάμε, οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην θερμουργό πνοή του ακατάβλητου Ἱεράρχη, που διασταύρωσε τα σταθερά βήματα του με τα πρῶτα βήματα της νεανικῆς μας ζωῆς, σμιλεύοντας χαρακτήρες.

Εἶναι πολύ πτωχή ἡ γραφίδα για νά ἀποδώσει τό μέγεθος της προσφοράς του Σεβαστιανού, στο σύγχρονο Βορειοηπειρωτικό Ἀγῶνα.

- Ἀνέσυρε τό Βορειοηπειρωτικό ἀπό τό τέλημα της ἐθνικῆς δημοσύνης και τό κατέστησε ενεργό ἐθνικό ζήτημα, αναγκάζοντας τήν βουβή μέχρι τότε πολιτική τάξη νά πάρει θέση.
 - Ἔθεσε τή διεκδίκηση για τή Βόρειο Ἡπειρο σε ρεαλιστική βάση, που συνίστατο στην πλήρη κατοχύρωση των ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων των ἀδελφών μας, ἀλλὰ και στην υποχρέωση των νικητῶν τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου για ἐθνική ἀποκατάσταση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
 - Συμπαραστάθηκε ολόψυχα στους Βορειοηπειρώτες. Βάπτισε τους ἀλειτούργητους, περιέθαλψε τους φυγάδες, ἐθρεψε τους πεινασμένους, ἐντύσε τους γυμνοῦς.
 - Ξεσήκωσε τήν Ἑλλάδα για τό "δράμα και τό κλήμα" ἐνός σταυρωμένου λαοῦ.
 - Ἔδωσε σάρκα και οστά στον ἰδεαλισμό των νέων ἀνθρώπων.
 - Στάθηκε πέρα και πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη χαμέρπεια και ἀντιμετώπισε χωρίς φόβο, ἀλλὰ με τό πάθος της ἀλήθειας, τήν πολιτική σκοπιμότητα, που τον πολέμησε για τους ἐθνικούς του ἀγῶνες.
- Ἐπесе κυριολεκτικά ἐπί των ἐπάλλξεων, ὑψηπῆς ὅπως ἀκριβῶς ἔζησε.
- Ὁ Ἀκρίτας Ἱεράρχης της Κονίτισης ἀποτελεῖ τή διαχρονική συνείδηση της Βορείου Ἡπείρου, ἀλλὰ και τή δική μας ἐμπνευση, δύναμη και ἀπαντοχή μέχρι τήν τελική Νίκη. Μία νίκη που θα ξημερώσει ὀπωσδήποτε. Με τή βοήθεια του Θεοῦ, με τήν ευχή του Σεβαστιανού...

Το Κ.Δ.Σ. της Σ.Φ.Ε.Β.Α.